

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ-ΣΤΡΑΤΗΓΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Γέννημα – θρέμμα Αγραφιώτης (Βουνέσι 1962). Αυτοδημιούργητος, εργάστηκε στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Σπούδασε Διοίκηση & Οικονομία της Υγείας (ΤΕΙ), Πολιτικές Επιστήμες & Δημόσια Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Αθηνών), ενώ έκανε μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ (ΕΑΠ). Υπηρέτησε στο Υπουργείο Υγείας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση. Από τα 36 χρόνια, τα 15 είναι σε θέσεις ευθύνης, διοικητής Νοσοκομείων, αναπληρωτής διοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας (2010 -2015), διοικητής στα Νοσοκομεία Λάρισας (Πανεπιστημιακό και Γ.Ν.Λ. 2016-2019). Παραιτήθηκε από τη θέση του για να διεκδικήσει την ευθύνη διοίκησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, εκλέχθηκε το 2019 και είναι δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα.

Έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, περισσότερες από 80 εργασίες έχουν ανακοινωθεί σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια. Έχει διδάξει σε Σχολές, ΚΕΚ, κυρίως σε επαγγελματίες υγείας. Υπήρξε συνεργάτης τοπικών

εφημερίδων, με εκατοντάδες άρθρα και δημοσιεύματα. Είναι βραβευμένος λογοτέχνης και ποιητής, συγγραφέας με έντονη ερευνητική δραστηριότητα, αρκετές εργασίες έχουν θέματα Τοπικής Ιστορίας. Την τελευταία δεκαετία ασχολήθηκε με το Δημοτικό Τραγούδι του Βουνεσίου κάνοντας καταγραφές, βιβλία και 16 ψηφιακούς δίσκους με το Σύλλογο Μορφοβουνιωτών και απλούς χωριανούς του.

Εθελοντής από 15 ετών μέχρι σήμερα, προσφέρει κυρίως στον τομέα του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος, με πολλούς φορείς κατά καιρούς, μεταξύ των άλλων Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, Εταιρία Καρδιτσιώτικων Μελετών, Σύλλογο Μορφοβουνιωτών, κ.ά. Το 2016 δώρισε το σπάνιο αρχείο του με χιλιάδες αντικείμενα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Λάτρης του Ελληνικού Λόγου, επέλεξε ως στάση ζωής τη ρήση του Ν. Καζαντζάκη: “Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.”